



BODENSJÖN 9 dagar med Mainau och Berninaexpressen

Bodensjön, som är ett av Europas populäraste resmål, omges av tre länder - Schweiz, Tyskland och Österrike. Här omges vi av fantastiska alplandskap med milt klimat och små medeltida byar och städer med borgar och slott är bara en del av det vi får uppleva på denna resa. På en ö i Bodensjön besöker vi den världsberömda blomsterön Mainau - det framlidna greveparet Bernadottes blomsterparadis och vi får också vara med om en fantastisk tågresor från Schweiz till Italien med Berninaexpressen, där en del av resan ingår som ett av världsarven på Unescos lista. En resa som heter duga!

DAG 1 - GÖTEBORG-KIEL

Vi börjar vår resa och målet för dagen är Göteborg där Stena Lines fartyg avgår mot Kiel klockan 18.45. Efter gemensam middag ombord väntar nöjen, shopping och underhållning i baren - allt efter eget önskemål.

Ca 450 km

DAG 2 - SÖDERUT GENOM EUROPA

Efter frukost är vi framme i Kiel klockan 09.15 och påbörjar vår färd söderut via autobahn genom Tyskland. Vi passerar kända orter som Hamburg och Hannover och fortsätter genom delstaternas varierande landskap. Vi stannar för att sträcka på benen och får möjlighet till intag av mat och dryck innan vi framåt kvällen kommer fram till den historiska staden Bad Windsheim. Med sina charmiga korsvirkeshus och sina varma termalbad är staden en välbesökt kurort som gjord för avkoppling. Vi bor på Arvena Reichsstadt Hotel i Gamla stan och efter incheckning väntar middag.

Ca 650 km

DAG 3 - TILL BODENSJÖN

Frukost börjar dagen och sedan fortsätter färden genom södra Tyskland. En del av sträckan kör vi via "Romantische Strasse" - en av Tysklands mest välkända och omtyckta semestervägar som kantas av små medeltida städer och underbar natur. Vi stannar till i den historiska staden Rothenburg ob der Tauber. Här får vi en stund att på egen hand utforska Gamla stan, som med sin medeltida bebyggelse, lugna torg, vinklar och vrår, torn, brunnar, portar, befästningar, magasin och vinstugor får oss att tro att tiden har stått stilla. Ingenstans kan man uppleva medeltiden så levande som här!

Vi fortsätter vår färd och passerar gränsen till Österrike. Under eftermiddagen kommer vi till den charmiga medeltida alpstaden Feldkirch, belägen i Vorarlberg i västra Österrike nära gränsen till Liechtenstein. Här skall vi bo i fyra nätter och vi checkar in på vårt hotell Best Western Central Hotel Leonhard. Efter en stund på egen hand väntar middag och kanske en kvällspromenad för att utforska omgivningarna. Staden ligger vid foten av borgen Schattensburg från 1200-talet, och det var också då staden grundades. Hela den gamla staden är som ett levande museum med många mycket gamla byggnader. Rådhuset är från 1400-talet och Palais Liechtenstein från 1697. Kattornet (Katzenturm) byggdes 1507 med sina kanoner dekorerade med lejonhuvuden.

Ca 300 km

DAG 4 - MAINAU

Efter frukost beger vi oss ut på dagens rundtur. Vi passerar gränsen till Schweiz och följer Bodensjöns södra strand till Konstanz och vidare till blomsterön Mainau. Greve Lennart Bernadotte drev tillsammans med sin hustru Sonja den fantastiska parken, som varje år har ca 2 miljoner besökare. Slottet och parken drivs idag av deras barn. På Mainau är det alltid säsong och blomsterparken drivs och planeras för att det alltid skall finnas växter som blommor. Från juni till oktober finns här 380.000 sommarblommor. Rosor, palmer, bananer, citroner, apelsiner, ett palmhus med orkidéer och fjärilar och mycket annat i blomsterväg är bara en del av det vi kan se och alla dessa växter bidrar till att skapa en sydlandsk atmosfär.

Avresa: 28/5 och 27/8 2017

Pris: 11 995:-

Pris för LT:s prenumeranter: 11595:-

I priset ingår:

Bussresa, Båttresa Göteborg-Kiel t/r, med plats i insides tvåbäddshytt, del i tvåbäddsrum på angivna hotell, 8 x frukost, 8 x middag - antingen serverad eller i bufféform. I programmet förekommande utflykter och entréer. Reseledare

Tillägg/person:

Del i utsideshytt 545:-
Enkelrum + enkelhytt insides 1800:-
Enkelrum + enkelhytt utsides 2200:-
Avbeställningsskydd 160:-
Reseförsäkring

Valuta: Euro

Anslutningar:

Järna, Södertälje, Nykvarn

Foto bild 1 och 2: Kent Loremark, Södertälje

Björcks Resor

08-550 192 15

www.bjorcks.se

Mainau är inte bara blommor och träd, utan de olika byggnaderna är också sevärdheter i sig. Slottet, där greveparet bodde, är byggt på 1740-talet och i kyrkan St Marien kan vi se många vackra målningar. Efter en dag fylld av doft, färg och harmoni far vi tillbaka till Feldkirch och vårt hotell där middag väntar. Ca 180 km

DAG 5 - BERNINAEXPRESSEN

Efter tidig frukost väntar en fantastisk dag! Vår buss tar oss till Chur i Schweiz, där vi går ombord på Berninaexpressen för en enastående tågtur. Vi färdas genom hissande bergspass och glaciärer till Tirano i Italien och tågresan som är med på Unescos världsarvslista varar i cirka fyra timmar. Den tar oss över 196 broar, genom 55 tunnlar och som högst är vi på 2253 meters höjd - en otrolig upplevelse! I Tirano får vi en stund på egen hand med möjlighet till lunch, innan vi påbörjar hemfärden. Vi kör bla in i Liechtenstein och när vi är tillbaka på hotellet har vi alltså hunnit passera fyra länder på en dag - inte illa! Vi samlas för gemensam middag och har sedan kvällen fri - allt efter eget intresse.

Ca 250 km + tågresan

DAG 6 - LINDAU OCH BREGENZ

Sovmorgon för den som önskar och sedan frukost. Framåt dagen ger vi oss iväg på

österrikiska sidan. Här väntar en båt för att ta oss med på en kort tur till Lindau, som ligger i den tyska delen av Bodensjön. Staden var under 800-talet en liten fiskeby som genom fiske, handel och sjöfart växte och blomstrade. År 1220 blev den en fristad och införlivades med Bayern först 1805. Vi får några timmar att på egen hand strosa runt i Gamla stan. Längs Maximilianstrasse, som är stadens huvudgata, ligger vackra patricierhus, svalgångshus, fontäner och en hel del kaféer och kneipen. Flera byggnadsstilar finns representerade - gotik, barock och renässans. Rådhuset i renässans byggdes i slutet av 1500-talet och har en färgstark fasad. Här finns också Peterskyrkan, som numera är ett krigsmonument med vackra fresker. Lindaus kännemärke finner vi på de båda pirerna; det är ett 6 m högt lejon och den 33 m höga fyren, varifrån man har en underbar utsikt över staden, sjön och Alperna.

Framåt eftermiddagen tar vi båten tillbaka till Bregenz, som har en småstads charm med internationell prägel. Här får vi också en stund på egen hand innan vi avslutar dagen med tre-rättersmiddag på restaurang Wirtshaus am See, precis nere vid Bodensjöns strand. Efter middagen väntar återfärd till hotellet.

Ca 80 km

DAG 7 - FARVÄL TILL BODENSJÖN

Efter frukost tar vi farväl av Feldkirch och Bodensjön och passerar gränsen till Tyskland igen. Under dagen gör vi uppehåll för lunch och kommer framåt eftermiddagen till dagens slutdestination. På avresan 28/5 bor vi på Hotel Kassel City Centre i bröderna Grimms hemstad Kassel vid floden Fulda. På avresan 27/8 bor vi på Best Western Parkhotel Ropeter i Göttingen, universitetsstaden där inte mindre än 44 nobelpristagare har vuxit upp, studerat, forskat eller praktiserat. Efter incheckning väntar middag. Ca 540 km

DAG 8 - TILL KIEL

Efter frukost fortsätter färden norrut genom Tyskland och vi gör paus för lunch och kaffe utmed vägen. Framåt kvällen går vi ombord på Stena Lines fartyg i Kiel, med avgång klockan 18.45. Ombord äter vi middag tillsammans och njuter av sjöresan. Ca 400 km

DAG 9 - HEMÅT

Vi intar en god frukost ombord innan vi lägger till vid kaj i Göteborg klockan 09.15. Därefter börjar hemresan och givetvis gör vi stopp under dagen med möjlighet till intag av mat eller dryck för den som så önskar. Framåt kvällen är vi åter vid hemorten igen med många vackra minnen i bagaget. Ca 450 km

Hotell på resan:

	Bad Windsheim - Arvena Reichsstadt Hotel - www.arvena-reichsstadt.de
28/5	Feldkirch - Best Western Central Hotel Leonhard - www.bestwestern-ce.com
27/8	Kassel - Ramada Hotel Kassel City Centre - www.h-hotels.com/en/hotels
	Göttingen - Best Western Parkhotel Ropeter - www.bestwestern.com

Björcks Resor

08-550 192 15

www.bjorcks.se